

TOTAALOVERZICHT

Naaldwijkse Vespers

Vespers

Op zondagavond om 19.00 uur is er meestal een korte kerkdienst in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk. Zo'n dienst noemt men ook wel: avondgebed of VESPER. Een kort moment van bezinning, van stilte, gebed en muziek. Altijd komt er één van de psalmen in min of meer uitgebreide vorm in voor. In het seizoen 2019-2020 krijgen acht van die vespers iets bijzonders mee ... die worden de **VESPERSPLUS** genoemd.

September 2019:

15-09	Bloemenvesper	Ps. 113
22-09		Ps. 84
29-09	Avonddienst - Commissie bijzondere diensten	

Oktober 2019:

06-10		Ps. 86
13-10	Taizé-vesper	Ps. 33
20-10	VesperPlus	Ps. 122
27-10		Ps. 78

November 2019:

03-11		Ps. 138
10-11	Avonddienst – Commissie bijzondere diensten	
17-11	VesperPlus	Ps. 23
24-11	Laatste zondag kerkelijk jaar	Ps. 50

December 2019:

01-12	1e van Advent (Ad te, Domine, levavi)	Ps. 25
08-12	2e van Advent (Populus Sion) Festival of Lessons and Carols m.m.v. Cantorij Oude Kerk o.l.v. Gerard Bal	Ps. 80

Januari 2020:

05-01	Epifanie	Ps. 72
12-01	1e na Epifanie/Doop van de Heer	Ps. 100
19-01	2e na Epifanie: VesperPlus	Ps. 66
26-01	3e na Epifanie	Ps. 67

Februari 2020:

02-02	Laatste zondag na Epifanie: Iona-vesper	Ps. 145
09-02	Septuagesima	Ps. 18
16-02	Sexagesima: VesperPlus	Ps. 44
23-02	Quinquagesima	Ps. 31

Maart 2020:

01-03	Avonddienst – Commissie bijzondere diensten	
08-03	Reminiscere	Ps. 106
15-03	Oculi 16.00 uur: "Hij is van ver en dichtbij" meezingconcert o.l.v. Antoine Oomen	
22-03	Laetare	Ps. 122
29-03	Judica	Ps. 43

April 2020:

05-04	Palmarum: Taizé-vesper	Ps. 73
19-04	Quasi modo geniti: VesperPlus	Ps. 81
26-04	Avonddienst – Commissie bijzondere diensten	

Mei 2020:

03-05	Jubilate	Ps. 111
10-05	Cantate	Ps. 98
17-05	Rogate: VesperPlus	Ps. 66
24-05	Exaudi	Ps. 27

Juni 2020:

07-06	Trinitatis	Ps. 8
14-06	Avonddienst – Commissie bijzondere diensten	
21-06	VesperPlus	Ps. 18
28-06		Ps. 19

Dialogo en Eenheid - Marcus van Loopik

NAALDWIJKSE VESPER

VespersPlus

VESPERSPLUS

Vespers in een veranderende tijd

De tijd is voorbij dat mensen zich door de kerk laten voorschrijven wat ze moeten geloven. Ze willen zelf denken en geloven. Ze willen op hun eigen manier bezig zijn met de wortels van het bestaan.

Ook de omgang met de Bijbel is volop in beweging en daarmee het verstaan van de oude bijbelse woorden. Mensen voelen zich minder gebonden aan de traditionele kerken. Ze zijn op zoek naar nieuwe belevingen die hen inspireren en persoonlijk ruimte geven.

Kunst doet een appèl op mensen en roept oude en nieuwe beelden wakker. Sinds jaar en dag worden kunstenaars geïnspireerd door die eeuwenoude bijbelse woorden. Hun artistieke gaven zetten zij in om de bijbelse inspiratie te proeven en te vertalen in kleur, vorm, beweging, geluid.

De protestantse kerken in Naaldwijk zullen in bijzondere vespers kunst en geloven met elkaar in verband brengen. In zeven vespers kunnen we werken van kunstenaars horen, zien en meebelevan. Op ongedachte wijze en onverwachte momenten zijn zij geraakt door iets dat groter is dan zichzelf.

Deze bijzondere vespers, **VESPERSPLUS** genaamd, vinden plaats op:

- | | | |
|------------------|--|------------------|
| 20 oktober 2019 | 18e zondag na Trinitatis
"Verzet en overgave"
Verzet en overgave is de titel van de brievenbundel van de Duitse theoloog <i>Dietrich Bonhoeffer</i> († april 1945) die hij vanuit de gevangenis heeft geschreven. Zijn stem is nog altijd van grote invloed op ons denken en geloven sinds de Tweede Wereldoorlog. Deze vesperplus sluit aan bij de tentoonstelling van werk dat <i>Jeltje Hoogenkamp</i> heeft gemaakt over leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. | Psalm 122 |
| 17 november 2019 | 2e zondag van de voleinding
Engelse koormuziek
In deze vesperplus luisteren we naar <i>Engelse koormuziek</i> van <i>John Rutter</i> , een componist die nog volop actief is. We zingen enkele van zijn liederen en luisteren naar een projectkoor o.l.v. Paul Valk. | Psalm 23 |
| 19 januari 2020 | 2e zondag na Epifanie
"Doodgewoon"
Het is vaak opvallend hoe gewoon en direct kinderen kunnen spreken over de dood. Deze vesperplus is opgebouwd rond een prentenboek voor kinderen met de titel <i>Doodgewoon</i> . Een bijzondere vesperplus die ons kan helpen om te gaan met een vaak beladen thema. | Psalm 66 |
| 16 februari 2020 | 6e na Epifanie: Sexagesima
"Nederlandse Gregoriaanse muziek"
gecomponeerd door de priester Gerard Lesscher (1929-2012). Zijn werk ademt de meditatieve sfeer van het gregoriaans, is fijn om te zingen en geeft ruimte voor volksdeelname. Medewerking verleent de <i>Schola Cantorum St.-Adrianus</i> van de Adrianuskerk te Naaldwijk o.l.v. Ben Hillen. | Psalm 44 |
| 15 maart 2020 | Oculi
"Hij is van ver en dichtbij"
Geen vesper maar een meezingconcert om 16.00 uur met een nieuw programma met uitsluitend zeer recente composities: psalmen en liederen op teksten van Huub Oosterhuis en op muziek van Antoine Oomen, uitgevoerd door het koor voor <i>Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek</i> o.l.v. Antoine Oomen. | |
| 19 april 2020 | Quasi modo geniti
Wereldmuziek in Naaldwijk
Akoestische meditatieve muziek door Ineke en Kees van der Eijk op authentieke muziekinstrumenten uit diverse werelddelen. | Psalm 81 |
| 17 mei 2020 | Rogate
Honderd jaar Willem Vogel
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Nederlandse componist <i>Willem Vogel</i> werd geboren. Hij heeft ons, naast tal van mooie melodieën in het Liedboek, heel veel mooie kerkmuziek nagelaten, waaronder een serie prachtige <i>evangelietotetten</i> . Medewerking wordt verleend door het Kleinkoor Sonnenberg. | Psalm 66 |
| 21 juni 2020 | 2e na Trinitatis
Carillonklanken
De klank van een <i>carillon</i> , aangedragen door de wind, maakt dat we vrolijk omhoog kijken. Dat gaan we dan zeker doen in deze vesperplus, waarin de samenzang wordt begeleid door Bas de Vroome die het carillon van de Oude Kerk bespeelt. Ook speelt hij solowerk van de internationaal bekende beiaardier Leen 't Hart (1920-1992). | Psalm 18 |