

### ***Van ds Neeltje Reijnders:***



Op rondrit door Overijssel in de zomer...

Na de zoveelste keer deze week natgeremd te zijn op weg naar en terugkomend van afspraken, had ik er genoeg van. Even terugkeren naar de dagen dat het met de zomer wel niet op leek te kunnen.

Ik zocht tussen mijn foto's en trof deze.

Als je lang naar deze foto die in de buurt van Lemele is genomen kijkt, voel je de zon op je huid, je hoort de vogels in de boom boven je fluiten en de geuren van gras en warme aarde komt je neus binnen.

Verder op is een hoeve waar al eeuwen mensen wonen.

Hun voorouders hebben waarschijnlijk die bomen geplant en hoeveel oogsten aan gras en landbouwproducten zijn daar al die eeuwen binnen gehaald?

En hoeveel mensen en dieren hebben daarvan kunnen eten?

Wat een gevoel van continuïteit en verwondering.

Op mijn e-scooter kwam ik er langs en het was dit moment dat symbool voor me staat voor de hele afgelopen zomer.

Deze foto krijgt een plaatsje in mijn Geestelijk Dagboek.

Ik spreek met steeds meer mensen over het bijhouden van een geestelijk dagboek en het treft me hoeveel mensen daar al heel lang in allerlei vormen mee bezig zijn.

En voor wie wil beginnen: het hoeven niet per se (moeilijke en lange) teksten te zijn, maar daar horen ook foto's, afbeeldingen, folders bij en uitspraken die u wat doen en wat u nog maar meer treft.

Ook in het Hele Westland komt nu een oproep om een geestelijk dagboek te gaan bijhouden en volgende maand wil ik een bijeenkomst over onze geestelijke dagboeken organiseren.

En na het beschouwen van het geestelijk dagboek dan nog het volgende: we zouden er erg gebaat bij zijn als het kerkelijk bureau de beschikking kreeg over uw e-mailadres. We lopen er nog steeds tegen aan dat gemeenteleden moeilijk te bereiken zijn.

Zou u zo vriendelijk willen zijn uw e-mailadres door te geven aan het kerkelijk bureau van de Oude Kerk? [bureau@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:bureau@oudekerk-naaldwijk.nl) is het e-mailadres waar u uw gegevens naar toe mag sturen.

Zondag 22 januari nemen we in de kerkdienst afscheid van ambtsdragers Marianne van Toor en Annie van Hoeven.

Ook is Martin Uittenbroek aftredend maar van hem nemen we op een ander moment afscheid omdat hij in het buitenland is.

We laten hen node gaan en we zijn erg blij met al hun goede werk de afgelopen jaren.

Gelukkig mogen we ook een nieuwe ambtsdrager bevestigen, te weten Jacco Valstar als kerkrentmeester.

Ook mogen we ons verheugen op steeds meer mensen die mee gaan doen met één van de teams van de Oude Kerk. Dat bemoedigt. En nog steeds kunnen we meer mensen gebruiken!

En er is nog een heugelijk feit in het kerkelijk leven in Naaldwijk.

De Ontmoetingskerk heeft een nieuwe predikante gevonden, als collega van en in het bestaande team.

De nieuwe predikante is ds. Magda Hazeleger en op dit moment staat zij als dominee in Beilen.

Het is de bedoeling dat ds. Hazeleger intrede doet in de Ontmoetingskerk op zondag 12 maart!

Een felicitatie voor de Ontmoetingskerk is hier zeker op zijn plaats!

### ***Van de kerkenraad***

Deze week is er overleg geweest tussen de Oude Kerk en de Ontmoetingskerk over de gezamenlijke diensten.

We hebben met elkaar besloten om de gemeenschappelijke ochtenddiensten voort te zetten in de maand april.

In de maand april zijn vaak de stookkosten ook nog erg hoog en liturgisch gezien, vanwege de Stille Week en Paasdagen die hierin vallen, doen we het al jaren samen.

Binnenkort ontvangt u het aangevulde schema.

Tevens hebben we in deze vergadering afgesproken dat diegene die de weekbrief 'Nieuws uit de Oude Kerk in Naaldwijk' ontvangen nu ook 'Bijeen' van de Ontmoetingskerk ontvangen en andersom. Deze is dus ook bijgevoegd.

Op Eerste Paasdag hebben we besloten om het gezamenlijk Paasontbijt in de Oude kerk te doen en de kerkdienst in de Ontmoetingskerk.

Uiteraard lukt dit pas als we voldoende hulptroepen hebben om dit te organiseren.

Via [scriba@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:scriba@oudekerk-naaldwijk.nl) kunt u zich hiervoor opgeven om hierbij te helpen.

Aanstaande zondag zijn beide kerken open, omdat er bij ons al het afscheid en bevestigen van ambtsdragers was afgesproken en in de Ontmoetingskerk al de Top 2000 was ingepland. Als u beide wilt meebeleven, kunt u gelukkig via kerkomroep terugkijken.

<b>Overzicht van diensten van komende zondag 22 januari 2023</b>		
	Oude Kerk 10:00 uur	Ontmoetingskerk 11:00 uur
Voorganger	Ds Neeltje Reijnders	Ds. Marjan de Vries
Ambtsdrager	Caroline Koenen	Maja Burger
Muziek	Peter Dingemanse	Band Sourse
Lector	Eline Voorberg	Jos Kemmers

### **De kerkweek van dag tot dag**

- Dinsdag 24 januari is er overleg tussen de collega's van de Ontmoetingskerk en de Oude Kerk
- Woensdag 25 januari gaan leden van de Raad van Kerken rond 10 uur naar Terheijde, om een idee te krijgen van de omgeving voor de mogelijkheid van een Emmaus-wandeling met leden van de drie kerken na Pasen
- Zaterdag 28 januari is de uiterste inleverdatum voor de kopij voor de Vrije Ruimte
- Zondag 29 januari is de gastvoorganger ds. Geke den Otter uit Purmerend

### **Herberg Winterwarm**

De komende maanden wordt de kachel in het gebouw achter de Oude Kerk in Naaldwijk op woensdagmiddag goed warm gestookt!

Dan is er markt op het Wilhelminaplein, net om de hoek.

U bent van 13.00 tot 17.00 uur welkom in de Herberg. Voor een kopje chocola of koffie, om u te warmen, iets te lezen of een praatje te maken.

Herberg Winterwarm is een initiatief van de Adrianuskerk, Ontmoetingskerk en Oude Kerk.

U vindt de Herberg aan de Kerkstraat in Naaldwijk op nummer 27.

## **Herberg Winterwarm**

### **Openstelling Oude Kerk**

Omdat de Herberg Winterwarm geopend is, hebben we het kerkgebouw tijdelijk even gesloten voor bezoek op woensdagmiddag en zaterdagmiddag.

Waarschijnlijk begrijpt u zo langzamerhand wel dat we niet teveel willen stoken in ons oude gebouw.

### **Collecte**

Nu we samen kerken is de collecte voor de diaconie een gezamenlijk collectiedoel. Met de Ontmoetingskerk is afgesproken dat de 1e collecte voor het gezamenlijke doel is (wat aan het einde van het eerste kwartaal bepaald wordt) De 2e collecte is voor de kerk. Als we in de Oude Kerk kerken is het voor de Oude Kerk, als we in de Ontmoetingskerk kerken is het voor hen.

U kunt diaconale doelen steunen door een gift op rekeningnummer van de diaconie: NL37RABO 0135 3578 45 o.v.v. gezamenlijke doelen.

Wilt u (op afstand) deelnemen aan de collecte voor de Oude Kerk? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL 86 RABO037 372 53 45 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk.

### **In gesprek!**

**Woensdag 18 januari a.s.** is er een oecumenische avond over het thema Maria. Pastoor Ad van Luijn en ds. Sietske van der Hoek gaan in gesprek over de betekenis van Maria in de protestantse en in de katholieke traditie. In de RK traditie staat Maria vaak op een voetstuk, in de protestantse traditie is ze juist vaak een ondergeschoven kindje. Dat kan een mooi gesprek opleveren! Iedereen is welkom en natuurlijk mag u ook meepraten. We beginnen om 20 uur in de Ontmoetingskerk.

Naar aanleiding van de dienst op 8 januari gaat er een groep starten rond het thema "Geloven in tijden van crisis". De eerste bijeenkomst is op **maandagmiddag 23 januari** van 14 tot 16 uur in de Ontmoetingskerk. Iedereen is welkom. Sietske van de Hoek leidt het gesprek.

We zijn gestart met een **groep voor mensen in de rouw**, maar er kunnen nog meer mensen bij. We komen 1x per maand bij elkaar op de dinsdagmiddag, tot in juni. Jan Zonneveld en Sietske van der Hoek hebben de leiding. Mensen die het afgelopen jaar iemand verloren zijn speciaal welkom, maar natuurlijk bent u ook welkom als u al eerder iemand bent verloren. De eerstvolgende keer is op dinsdag 14 februari om 14 uur.

**Contact**

Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er gaande zijn:  
[www.oudekerk-naaldwijk.nl](http://www.oudekerk-naaldwijk.nl)

***Kijk zeker in deze tijden om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond!  
Kent u mensen die deze nieuwsbrief van de Oude Kerk ook willen ontvangen, laat het mij even weten.***

Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant;  
ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006, e-mail: [neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl)  
Scriba: Caroline Koenen, tel. 06-10541301, e-mail: [scriba@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:scriba@oudekerk-naaldwijk.nl)  
Contactpersoon praktische zaken: Willem Jan Boerema, e-mail: [w.boerema@hetnet.nl](mailto:w.boerema@hetnet.nl)

U ontvangt deze weekbrief omdat u daarvoor bent aangemeld met uw mailadres.

Mocht u geen belangstelling hebben, wilt u dat middels een antwoord op deze nieuwsbrief kenbaar maken, dan zullen we uw adres uit onze verzendlijst verwijderen.