

Gedichten startzondag: 'Het Goede Leven'

Het goede leven
Voor iedereen een ander ding
Het gaat om samen, gaat om delen
Een lief lied dat ik voor jou zing

Het leven gaat om ruimte en om vrijheid
Leven zoals ieder het wil
Wel met het oog steeds voor de ander
Als die slikt een bittere pil

Het gaat om delen van je tuin
Genieten tussen al het groen
Een zon op je gezicht
En een spel fijn samen doen

Een knus huis, ook opgeruimd
Net als ons humeur
Een heerlijk warm bed
En aan boeken een willekeur

Een fijn plekje om te spelen
Met de lego of op beeld
En het allerliefste heb ik
Dat een vriendje met mij speelt

Lekker eten om te maken
En ook om te eten zeker
Aan een mooie lange tafel
Een goede toast, gevulde beker

Het goede leven
De ruimte om erover na te denken
Aandacht voor je medemens
En wat je kunt de ander schenken

Het goede leven
Betekeningen lopen breed uiteen
Wat voorop staat is gezondheid
Een mooie reis voor iedereen

Gemaakt tijdens de startzondag 2020
Door 'churchquizgroep'
Vuur

Heb je even?
Dit gaat over het goede leven
Eten, drinken, gezondheid
Groeien, beleven in je eigen tijd
Slapen onder een dak
Nooit iets waar het je aan ontbrak
Maar ook: bezorgd zijn en lief
Voor degenen met minder perspectief
Waarbij iedere dag en iedere morgen
We goed voor elkaar zullen zorgen

Gemaakt tijdens de startzondag 2020
Door 'churchquizgroep'
De Pepermintjes

Het leven heeft een gezicht
't kan vriezen of dooien
En dat is in 't leven het mooie
Met familie en met vrienden
Kun je lachen of grienen
Woorden kunnen veel maken of breken
Ze brengen vreugde of gebreken
Samen met elkaar genieten
Van lieve kinderen en deugnieten
De zon en alle soorten weer
Geeft 't leven er fijne sfeer

Gemaakt tijdens de startzondag 2020
Door 'churchquizgroep'
't Jonge Blaadje

Door angsten en verdriet
Ziet men vaak het goede leven niet
Toch is het in ons midden
Maar zien wij het niet altijd
En als je later oud wordt
Heb je hiervan spijt
Dus lieve mensen, geniet van het leven
Dan zal dit aan ieder vreugde geven

Gemaakt tijdens de startzondag 2020
Door 'churchquizgroep'
Koningin

Wanneer is het leven goed?
Is dat als je de ware ontmoet?
Is dat wanneer je echte vrienden kent?
En zij weten wie je werkelijk bent?
Of is het stilstaan en genieten van de mooie
momenten elke dag
En het leven voelen met een traan en een
lach?
Ik denk dat al het bovenstaande een goed
leven geeft
Zodat je als mooi mens een bewust leven
leeft!

Gemaakt tijdens de startzondag 2020
Door 'churchquizgroep'
De Parkieten

Ons is gegeven
Het goede leven
We genieten in de Oude Kerk
Want daar is altijd veel werk
We houden van een lach
Maar 28 juni luisteren we naar Bach
In de kinderkring maken we veel plezier
En daarom zijn we met z'n allen hier

Gemaakt tijdens de startzondag 2020
Door 'churchquizgroep'
Oranje Zon

Het goede leven
Geen angst en beven
Maar warme vriendschap, liefde, licht
Voor ieder menselijk gezicht
Geniet ervan een mens te zijn
Tel je zegeningen groot en klein

Gemaakt tijdens de startzondag 2020
Door 'churchquizgroep'
De Ronde Rode Tafel

Het goede leven
Is niet eenieder gegeven
Geluksgetal is zeven
Dat is niet voor iedereen
Maar iedereen heeft er wel een
Probeer het goede te doen
Dat is echt het streven
Van het goede leven

Gemaakt tijdens de startzondag 2020
Door 'churchquizgroep'
Blauwe Druif