

Vesper plus

VASALIS

*vesper bij het muziekproject van
Janne Schra & Noordpool Orkest
bij gedichten van Vasalis*

Zondag 18 oktober 2020
Oude Kerk Naaldwijk
ds. Marjan de Vries – voorganger
Gerard Bal – orgel

Inleidend orgelspel orgelkoraal psalm 78 – Willem Vogel Welkom

Vasalis - Appelboompjes

Opening vg: Het is goed de Heer te loven
 allen: EN ZIJN NAAM TE PRIJZEN.
 vg: In de morgen wordt zijn goedheid gemeld
 allen: EN ZIJN TROUW IN DE NACHTEN.

Lied: 283: 1, 2 en 4

Psalmengebed: Psalm 78

vg: Het behage U, o God, ons te redden
allen: O HEER, HAAST U ONS TE HELPEN

Inleidend orgelspel psalm 78 – George Stam

Delen van psalm 78 uit 150 psalmen vrij – Huub Oosterhuis

Partita “Laat komen uw rijk” – Willem Vogel

Vasalis - Afsluitdijk

Lezing

Inleiding op de lezing

lezing: Handelingen 2:14-21

stilte

meditatieve muziek: partita “Werde munter mein Gemühte” –
Johan Pachelbel

Vasalis – Als daar muziek voor is

Canticum: Magnificat (de lofzang van Maria):

Tekst: Piet Thomas

Muziek: Gerard Bal



2. De zwakken geeft Hij kracht.
Uit de verdrukking haalt
Hij slaven en geringen.

3. De trotsen in hun macht
verbleken als Hij komt
om mensen te verblijden.

4. Nu Hij mij uitgezocht
en uitverkoren heeft,
mag ik het fier belijden:

5. om wat Hij heeft gedaan
aan mij en alle mensen
wil ik hem dankbaar blijven.

6. Dat Hij ons heeft gered
uit alles wat verknecht,
dat is wat wij geloven.

7. Dat alle angst nu wijkt
nu Hij ons heeft bevrijd,
daarom wil ik hem loven.

Vasalis - Oppervlak

Gebeden

vg: Ons gebed worde gesteld als reukwerk voor uw aangezicht
allen: HET OPHEFFEN VAN ONZE HANDEN ALS HET AVONDOFFER

voorbeden, afgewisseld met **367b**:



stil gebed

avondgebed

Vasalis - Zachter

Lied: 268

Zegenbede (staande)

vg: Laten wij de Heer loven

allen: EN GOD DANKEN.

vg: Zegene en behoede ons de barmhartige Heer

allen:



De collecte is bij de uitgang. In 2020 is de collecte bestemd voor de Pauluskerk in Rotterdam. Dit Diaconaal Centrum komt op voor álle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen, mensen zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het 'perspectief op beter' van deze mensen. En dus is ieder mens onvoorwaardelijk welkom bij de Pauluskerk.